



Liturgie

BIJBEL IN HET BOS viering

11 augustus 2024

In de Slangenburgse kerk

Vorbereid samen met de geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus Gaanderen en m.m.v. verhalenvertellers hier uit ons midden of elders vandaan, muziek Sieds Bosgraaf, Henk Schutman, Henk Seesing

Orgelspel

Welkom en aansteken van de kaarsen door ouderling, Janny Jansons

Zingen: lied 276 uit het liedboek (staande)

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

3. Tafel van één, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Votum en groet

Uitleg verhalen in het Bos

Het eerste verhaal uit de kinderbijbel wordt in de
kerkzaal verteld.

**“De wonderbare spijziging” of “Vijf broden en
twee vissen”**, verteld door Ria Aarntzen

Zingen: Alles wordt Nieuw I-19

1. Aan de oever van het meer
luist'ren velen naar de Heer.
Maar zij zijn de tijd vergeten
en er is haast niets te eten.
Meester, stuur de mensen vlug
allemaal naar huis terug.

2. Waarom geeft hij hun geen brood?

Heer, de schare is te groot,
en wij hebben niets te missen
dan vijf broden en twee vissen
en waar komt het geld vandaan
als wij eten kopen gaan?

3. Breng het eten dat er is,
breng het brood en breng de vis.
Want al zijn wij hier met velen,
eerlijk zullen w' alles delen:
Here, zegen deze spijs,
en bewaar ons straks op reis.

4. Zo kreeg iedereen zijn deel
en er was zelfs brood teveel.
Niemand zat met lege handen,
't overschot ging in 12 manden.
En het was voor allemaal
't wonderlijkste avondmaal.

Hierna gaan we naar buiten waar op 4 plekken een
bijbelverhaal wordt verteld. U kunt kiezen naar welke
luisterplek u gaat.

Bij elke vertelling op deze buitenplek, zingen we een
lied over dit verhaal. Als de kerkklok luidt, is het tijd
voor de volgende vertelplek.

Kinderen kunnen ook kiezen voor een spel "Zweeds
loopspel" of verven, kleuren.

Op de laatste pagina's vindt u de bijbelverhalen met
het bijbehorende lied.

Na de verhalenronde in het bos gaan we weer naar binnen zodat we gezamenlijk de viering kunnen afsluiten met een lied, gebeden en de zegen.

We zingen samen Lied 218 Liedboek:

1. Dank u voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.

Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.

Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan,

Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Gebeden, voorbeden, samen: Onze Vader

Zegenbede met afsluitend lied 421

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.

Einde van de viering
Collecte, de opbrengst wordt gebruikt voor de
onkosten van deze viering.

En dan is er koffie, thee, limonade en hotdogs

David en Goliat

verteld door Pieter Woltjer en Cor Bruggink

Lied bij verhaal, op melodie 683 liedboek ('t Is feest
vandaag, 't is Pinksterfeest)

De grote mensen durven niet,
heel Israël is bang,
voor Goliat, de grote reus,
die sterk is en heel lang.

Daar staat hij midden in het dal,
hij lacht hen uit en spot:
waar blijft die man die vechten zal
en waar is jullie God?

Maar David met zijn herdersstok
gaat helemaal alleen
de berg af naar die grote reus
en doodt hem met zijn steen.

Reus Goliat, reus Goliat,
't is uit met jouw geweld,
want David heeft op God vertrouwd
en David is een held.

De ark van Noach

verteld door Gerda de Roos

Lied bij verhaal: Alles wordt Nieuw I-103

1. Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog. 2 x

2 De dieren gingen mee,
de grote en de kleine
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee. 2 x

3 Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken,
de ark liep aan de grond. 2 x

4 De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen,
in vrede met de Heer. 2 x

5 De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken,
Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog. 2 x



Mozes in het biezen mandje

verteld door Marjan en Atie Stern

Lied bij dit verhaal:

Liedboek 167

1. Weet jij ook waar Mozes is?
Nee ik niet, nee ik niet!
Weet jij ook waar Mozes is?
Nee ik niet.
2. In een mandje in de Nijl,
tussen 't riet, tussen 't riet.
In een mandje in de Nijl,
tussen 't riet.
3. Wie pakt daar het mandje weg?
De prinses, de prinses.
Wie pakt daar het mandje weg?
De prinses.
4. Waar gaat Mozes nu naar toe?
Weer naar huis, weer naar huis!
Waar gaat Mozes nu naar toe?
Weer naar huis.
5. Weet je waar hij later woont?
In 't paleis, in 't paleis.
Weet je waar hij later woont?
In 't paleis.
6. Als de koning toch eens wist!
Oh, Oh, Oh,Oh, Oh, Oh!
Als de koning toch eens wist
Oh Oh Oh.

Jezus op het schip in de storm

verteld door Harry of Wilma

Lied bij dit verhaal:

Alles wordt Nieuw II-17

1. De golven wild en groot,
zij stormen op ons aan,
ons scheepje was in nood,
maar wij zijn niet vergaan.
 2. Want Jezus was aan boord,
de storm werd overstemd
door zijn bestraffend woord,
dat wind en water temt.
 3. De zee erkend' haar Heer
in al zijn heerlijkheid.
De golven knielden neer
voor zoveel majesteit.
-

