



18 november 2023,

16.30 uur

'De Heilige Familie'

Andacht

*Een moment van rust,
een moment van aandacht,
een brandende kaars,
mooie muziek,
een inspirerende tekst*



*Deze keer werken mee:
Vocaal kwartet 'Belcanto'
Elske te Lindert - kistorgel en sopraan*

Lineke Flokstra (liturg)

(initiatief van Catharina Spiritueel)

Programma

Muziek: If music be the food of love (Henry Purcell)
Als muziek voedsel voor de liefde is,
zing dan door tot we vol van vreugde zijn.

*Aansteken kaars
Licht dat ons leven doet,
God in ons midden,
Liefde die ons draagt*

Muziek: Tebe poem (Dmytri Bortniansky)
De Vader Tot U zingen wij, U zegenen wij
U danken wij Almachtige en wij bidden tot U, onze God

Voluntary in g-moll (John Stanley)

Thou knowest Lord (Henry Purcell)
Gij kent, o Heer, de geheimen van onze harten
Sluit uw genadige oren niet voor ons gebed
Maar spaar ons, Heer, spaar ons, heiligste Heer
O God, o almachtige God

Tekst: Alles verhaalt van U (Maria de Groot)

Muziek: Ave Maria (Gregoriaans)

De Moeder

Ave Maria (Jacob Arcadelt)

Wees gegroet, Maria, vol van genade.

De Heer zij met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus.

Salve Regina (Gregoriaans)

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.

Tekst: Moeder (M. Vasalis)

Muziek: God so loved the world (John Stainer)

Vader en Zoon

Alzo lief had God de wereld, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
dat wie in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

O pastor animarum (Hildegard von Bingen)

Herder van de zielen, en eerste stem.

Door U zijn wij gemaakt.

Moge het U behagen, ons te bevrijden van al onze ellende.

Tekst: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (Delores Dufner/Gert Landman)

Muziek: Jesu meine Freude, J.S. Bach

De Zoon

Jezus, mijn verblijden, voor mijn hart de weide, waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen naar U is bevangen, dat U zo bemint.

Lam, o kom, mijn bruidegom. Buiten U is niets op aarde zo beminneenswaardig.

Stilte

Muziek: Jesus bleibet meine Freude, J.S. Bach

De Zoon

Jezus zal mijn vreugde blijven, balsem voor mijn hart, en troost;
Jezus hoedt mij ook in 't lijden, Hij is van mijn leven de kracht,
van mijn ogen de lust en de zon, Hij is mijn zielechat en hoogst genot;
Daarom zal Jezus altijd in mijn hart en nooit uit mijn ogen zijn.

Zegenbede

Moge God jullie zegenen en behoeden

Amen

Muziek: Go now in peace

Ga nu heen in vrede.

De volgende Andachten zijn op 16 december (Kerstmuziek in de Stad), 20 januari, 17 februari

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com

Bij de uitgang wordt gecollecteerd, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Voor een bijdrage kunt u ook storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, o/v Andacht
Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt,
dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven plaatsvinden.